



MEVROUW

IRÈNE VAN DEN DORPE

° 12 FEBRUARI 1933 - † 12 MEI 2024

JOUW LIEFDE WAS MIJN LIEFDE.

JOUW HART WAS OOK EEN DEEL VAN MIJ.

JE STRIJD WAS OOK DE MIJNE.

JOUW VREUGDE DIE VAN MIJ.

JE PIJN BRACHT MIJ IN TRANEN.

JE DANKBAARHEID WAS ZÓ AANWEZIG, KEER OP KEER.

ZO WAREN WIJ MET DE JAREN EEN EENHEID, MEER EN MEER.

DANKJEWEL DAT JIJ MIJ LEVEN GAF !

KRISTEL

LIEFDE HOUDT NIET OP WAAR HET LEVEN EINDIGT.



MEVROUW

IRÈNE VAN DEN DORPE

GEBOREN TE PETEGEM A/D SCHELDE OP 12 FEBRUARI 1933 EN ER OVERLEDEN OP 12 MEI 2024.

LIEF EN LEED DEELDE ZIJ MET HAAR ECHTGENOOT ARMAND VAN TIEGHEM († 2019)
LEVEN EN NAUWKEURIGHEID GAF ZIJ DOOR AAN HAAR KINDEREN LUC EN KRISTEL DE FRUYTIER-VAN TIEGHEM
WARM EN BEZORGD WAS ZIJ VOOR HAAR KLEINKINDEREN LOTTE, ROBBE & ANKE

WIJ NODIGEN U VRIENDELIJK UIT OM SAMEN MET ONS EVEN STIL TE STAAN BIJ HET LEVEN VAN IRÈNE
TIJDENS DE CHRISTELIJKE GEBEDSDIENST DIE ZAL WORDEN OPGEDRAGEN OP ZATERDAG 18 MEI 2024 OM 14 UUR
IN DE PAROCHIEKERK SINT-MARTINUS VAN PETEGEM (WORTEGEM-PETEGEM).

ER IS GELEGENHEID TOT EEN LAATSTE GROET AAN IRÈNE EN STEUNBETUIGING AAN DE FAMILIE NA DE PLECHTIGHEID IN DE KERK.

NADIEN ZAL ZIJ RUSTEN BIJ HAAR ECHTGENOOT OP DE BEGRAAFPLAATS VAN WORTEGEM.

DIT MELDEN U EVENEENS DE NEVEN EN NICHTEN
VAN DE FAMILIES VAN DEN DORPE - DELBARRE EN VAN TIEGHEM - DE HASPE.

WIJ DANKEN OPRECHT
HAAR HUISARTS, DOKTER C. BOGAERTS, VOOR DE MEDISCHE BEGELEIDING;
DE THUISVERZORGING EN KINESIST VAN WELEER;
DE DIRECTIE EN ALLE MEDEWERKERS VAN HET WOON- EN ZORGCENTRUM "DE LINDE" TE PETEGEM
VOOR HUN WARME ZORG EN BETROKKENHEID;
DE BEWONERS EN HUN FAMILIE VOOR HUN STERKE VRIENDSCHAP.

ROUWADRES :
9790 WORTEGEM-PETEGEM, BIESVIJVERSTRAAT 24 A